



AAN DE BASIS

Juni 2024 - BE

Mooie verhalen



Voorzitterwoord



Dit keer delen we met u enkele succesverhalen over de Scholen met de Bijbel in Vlaanderen en Brussel.

Drie jaar geleden ging mijn eerste artikel in dit blad over de nieuwe school in Lommel. De leerlingen waren net overgegaan van de containerklassen, die toen op het plein en de parkeerplaats van de nieuwe school stonden en de officiële opening zou binnen een half jaar plaatsvinden.

In Haren, (deelgemeente van Brussel), aan de achterkant van het hek van het NAVO-gebouw is een nieuwe School met de Bijbel neergezet in een ecologische en duurzame houtbouwstructuur. Het is een voorbeeld voor de ontwikkeling van alle nieuwe schoolgebouwen in België! En dan is er nog bijzonder en verrassend nieuws uit Turnhout! Daar is nog helemaal geen School met de Bijbel, maar door bijzondere omstandigheden kan die er nu wel snel(-ler) komen.

In dit blad zullen we ook het resultaat laten weten van de inspanningen over het afgelopen jaar.

Bedankt voor jullie betrokkenheid bij de Scholen met de Bijbel in België!

Groetjes en bedankt! *Herman Spaargaren, Voorzitter SSBCO*

BEDANKT

Het afgelopen jaar konden we 45.000 euro aan de scholen gezamenlijk overmaken. Dat is al 10.000 euro meer dan vorig jaar! Bovendien konden we nog 5.000 euro voor de School in Brussel, 1.500 euro voor de school in Lommel en 1.500 euro voor de school in Bilzen overmaken als direct bestemde giften.

Daarnaast kwam er voor een actie van de kinderopvang in Aarschot ook nog 4.740 euro binnen. Dat laat zien dat het toestaan van directe giften aan een project de totale opbrengsten alleen maar heeft verbeterd.

OPROEP



Binnen het bestuur van het Steunfonds hebben we een nieuwe penningmeester kunnen aanstellen.

Nu zouden we graag nog het bestuur willen uitbreiden met jonge, initiatief rijke mensen met een hart voor Christelijk Onderwijs.

GEZOCHT



Nieuw op te richten School met de Bijbel in Turnhout is op zoek naar meubilair en ander schoolgerief.

erik.djoos@gmail.com



HELP

De Schatkist in Haren (Brussel)

Door onze enorme groei zoeken we voor volgend schooljaar 6 nieuwe leerkrachten.

1 kleuterleerkracht,
3 klasleerkrachten voor de lagere school,
zorgleerkrachten (co-teaching)
en een leerkracht sport.



Heb je interesse in een job of ben je benieuwd naar het hele verhaal van de wonderen van De Schatkist, laat het me zeker horen. Ik nodig je graag uit voor een koffietje om de school met eigen ogen te bewonderen.

Juf Jorien, directie@deschatkist.org



Afgelopen februari was er groot feest in 'School met de Bijbel De Schatkist' in Haren. We mochten Brussels minister van Onderwijs Sven Gatz, verwelkomen voor de officiële opening van ons nieuwe schoolgebouw.

*Verslag van directeur Jorien Creemers,
bewerkt door Adrie Spaargaren*

“Een OASE in de stad, kwaliteitsvol Christelijk onderwijs voorzien voor kinderen uit te buurt. Een plek waar kinderen maximale kansen krijgen om te groeien en dat binnen een Christelijk kader.”
Dat was de droom bij de opstart van de school. Dit prachtige schoolgebouw zet echt de kers op de taart.

De architecten van a2o hadden de visie van de school goed begrepen. In schril contrast met de omgeving, ontwierpen ze een prachtige school met veel licht, hout en natuur. Op het openingsfeest vertelde Bart Hoylaerts van a2o Architecten hoe dit bouwproject voor hem was: *Ik hield mijn hart vast toen we voor dit project kozen: maar wat in deze school gebeurde, heb ik nog nooit meegemaakt. De drive en de passie waarmee besluiten genomen werden, zijn voor mij ongezien. Midden in de covidcrisis koos deze school om een bouwproject aan te gaan, Ze spraken over een verhuis in een weekend. Ik dacht dat ze een grapje maakten. Maar effectief: in één weekend werd de hele school verhuisd door meer dan 100 vrijwilligers. De daadkracht van deze school is ongezien.*



De daadkracht van deze school is ongezien.



Ook minister Sven Gatz had alleen maar lovende woorden over hoe wij als school met de dingen omgingen. Hij benoemde onze openheid en transparantie over onze visie en onze financiën als inspirerend. Het was grotendeels dankzij het vertrouwen van de minister en de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat we de nodige financiën voor dit project konden krijgen.

We moeten ruim 1 miljoen euro afbetalen, dat is een behoorlijke hap uit de begroting. Hoe dit tegenover het werkingsbudget staat, is moeilijk te zeggen omdat enkele leningen op 5 jaar afbetaald moeten worden, andere dan weer op 20 jaar. Ook zullen onze werkingsmiddelen de komende jaren toenemen door de extra leerlingen. Dat zal ook nog een verrassing zijn. We begroten 40% van de werkingsmiddelen voor de afbetaling en hopen op giften om het overige deel te financieren.



Als directeur van de school kan ik alleen maar in dankbaarheid mijn handen opheffen en God alle eer geven. Hij creëerde een plek waar 220 kinderen dagelijks kwalitatief Christelijk onderwijs krijgen.

Intussen zijn we enkele maanden in onze nieuwe school en genieten we elke dag van de zegeningen. Kinderen genieten van een groene en avontuurlijke speelplaats. **‘Het werkhuis’** maakte prachtige avontuurlijke speeltuigen waardoor er diverse leuke speelhoekjes zijn. Binnen genieten de kinderen van de rust die de grote klaslokalen geven. Ze hebben ruimte om te leren en te bewegen. Er kan zowel frontaal als in groepen lesgegeven worden. Er is veel plaats om zorg te geven aan kinderen die net dat extraatje nodig hebben.



Achter het hek van de speelplaats ziet u het NAVO gebouw. De school mag daar gebruik maken van het zwembad.





Onze God is een groot God die voorziet.

Vrije basisschool,
School Met de Bijbel
(in opstart)



HET BELOOFDE LAND
Op weg met de Meester

Hoe het begon

In de zomer van 2019 ontstond het idee om in de regio Turnhout een School met de Bijbel op te starten. De school zou de naam 'Het Belofde Land' krijgen. Een eerste vergadering werd gepland in april 2020. Deze vergadering zou niet doorgaan omdat de covidpandemie uitgebroken was. Zo kwamen we voor het eerst samen in Turnhout in oktober 2022.

Het eerste jaar

Het eerste jaar hebben we vooral gepraat, het draagvlak afgetast, medewerkers gezocht. We lieten een mooi logo maken en we brachten onze eerste folder uit.

Officiële start

Op 11 januari 2024 hebben we met de visiegroep een vzw opgericht. De statuten hebben we opgesteld en goedgekeurd. Ook werd er een schoolbestuur van 8 personen gekozen en benoemd. Deze dag is dus de officiële start van de school. We maken nu het dossier klaar voor de commissie PEGO, zodat zij een positief advies kunnen geven aan de minister en ons kunnen helpen om de aanvraag tot erkenning van onze school op te stellen en naar het ministerie door te sturen. Deze aanvraag moet ten laatste bij het onderwijsministerie zijn op 1 april 2025. Wanneer alles goed verloopt kunnen we dus starten op 1 september 2025. Dat is ons gebed en streefdoel.

Mooie locatie

We kunnen met enige fierheid en verbazing melden dat we een prachtige locatie hebben gekregen, pal in het centrum. Deze locatie werd ons als het ware in de schoot geworpen. Nu wordt dit gebouw nog gebruikt door het kinderdagverblijf 'Kind Jezus'.

5 leefgroepen van dit kinderdagverblijf zijn al verhuisd naar een nieuw gebouw, de 2 leefgroepen die er nu nog zitten verhuizen in de loop van 2025.

In Turnhout zijn er zes grote middelbare scholen. Alle scholen hebben een goed uitgebouwde basisschool. Alleen de middelbare school waar wij het gebouw van krijgen (Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout), heeft als enige geen basisschool. Omdat ze dat als een gemis ervaren, willen ze het gebouw voor 1 euro per jaar beschikbaar stellen aan het bestuur van de nieuwe School met de Bijbel.

Het gebouw is reeds door kenners gekeurd en is in zeer goede staat. Op de bovenverdieping zijn er 5 mooie lokalen en ook op het gelijkvloers zijn er 5 lokalen. Het gebouw is helemaal onderkelderd en daar is heel wat opslagruimte voorzien.

Er kunnen zelfs klassen worden gemaakt of een eetzaal. De bovenverdieping staat leeg, we moeten daar enkel wat schilderen en enkele gipswanden verwijderen.

We gaan een erfpacht nemen op dit gebouw voor 50 jaar. We zijn dan eigenaar van het gebouw, moeten geen huur betalen, maar wel instaan voor de onkosten en het gebouw beheren als een goede huisvader.

We moeten wel wettelijk verplicht een vergoeding betalen, maar die is vastgelegd op 1 euro per jaar.

Wat een genade! Wie had dat durven denken een half jaar geleden?

Artikel van Erik D'Joos

bewerkt door Herman Spaargaren

Vrije Basisschool "Het Belofde Land"
School met de Bijbel Turnhout
Graatakker 4, 2300 Turnhout.

In opstart

www.hetbeloofdeland.net

Info@hetbeloofdeland.net



Dit wordt dus onze school!



Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel in België er in de toekomst ook nog zijn, moeten we hen structureel steunen.



Doe mee!

Als 7000 mensen
5 euro per maand doneren,
kunnen meer dan 1000 kinderen in België
Protestants Christelijk Onderwijs blijven ontvangen.

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Denkt u ook eens na over de mensen die nodig zijn
(christelijke leerkrachten, directies, besturen),
en of God u hiervoor roept?



www.ipco.be / info@ipco.be



Er zijn 11 scholen, verdeeld over Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Helpt u mee

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?



School met de Bijbel in Lommel

Drie jaar geleden was dit de eerste school die we bezochten en in dit blad besproken hebben. Men was net verhuisd van de containerklassen naar het nieuwe gebouw. Het leek een verademing, maar door de hoge leningslast moet er 40.000 euro per jaar uit het werkingsbudget gebruikt worden aan het afbetalen van de lening en de rente daarover. Helaas is ons steunfonds nog niet zo groot dat we dit kunnen opvangen. Dus moesten er keuzes worden gemaakt.

En waar keuzes worden gemaakt, kan ook onrust ontstaan, omdat er dan ook altijd leerkrachten zijn die hun verzoeken nog niet ingewilligd zien, omdat van 'hogehand' wordt beslist dat andere zaken op dit moment belangrijker zijn. Sonja, de huidige directeur, (voorheen leerkracht Protestantse Godsdienst) heeft de laatste jaren voor haar pensioen de uitdaging aangenomen om de school door deze 'magere' periode heen te helpen. Het maken en verdedigen van de keuzes die gemaakt moeten worden, zijn niet bepaald haar hobby.



Het team van kleuterjuffen, heeft net pauze als wij binnenkomen. Carolien, Katie, Sophie en Lotte willen graag op de foto en tonen ons de gebedsruimte in de school, die zij als team, maar ook met de kinderen gebruiken om te bidden voor allen die het moeilijk hebben of voor de beslissingen die gemaakt moeten worden.

Doordat de school met eigen busjes kinderen ophaalt in Lommel en vijf omliggende gemeenten, komen er ook steeds meer kinderen die extra zorg nodig hebben. Voor de school en de directie is het een grote



door Herman Spaargaren

uitdaging om te bepalen waar de grens ligt van wat kan en wat niet meer kan. Hoe kun je bijvoorbeeld een onhandelbare leerling van school sturen? Er zitten nu 141 leerlingen op de school. Op dit moment kan zowel de kleuterschool als de basisschool nog met 40 leerlingen groeien.

Leerkracht van het derde leerjaar is Sarah, die ik ook al had meegemaakt op de 'Instructeurscursus' van het Evangelisch jeugdverbond (EJV).

Het is mooi als je deze mensen met hun enthousiasme zowel in het christelijk jeugdwerk, als op de christelijke school tegenkomt. Zij zijn hard nodig om de nieuwe generatie naar volwassenheid te begeleiden!



Voor het aanleggen van de parkeerplaats en het vervangen van drie busjes had een aantal donateurs zich aangemeld. Dat zijn mooie bemoedelingen.



Carolien

Katie

Sophie

Lotte



In het "vertel-theater" oefenen de leerlingen voor het schoolfeest.



Wat zijn de noden?

- *een grotere maat stoeltjes en banken voor de oudste leerlingen*
- *overkapping voor een deel van het plein om ook met slecht weer buiten te kunnen spelen*
- *computers voor het open leercentrum*



Colofon

Voor giften:

Rekeningnummer:
BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Het bestuur van SSBCO

Voorzitter: H. Spaargaren
Secretaris: E. Wijsman
Penningmeester: D. Peeters
Bestuursleden: J. Stolk, B. Pelikaan



Herman



Bas



Han



Els



Daniël

Opmaak:

Adrie Spaargaren

Indien

* u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,
* niet meer wilt ontvangen,
* u een adreswijziging wilt doorgeven,
geef dit dan door aan :
nicole.meekers@ipco.be

Postadres

Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen

Voor meer informatie

raadpleeg onze website :

www.ipco.be

Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Dit moet dan echter via de SSBCO in Nederland, op **bankrekening NL45INGB0002712591** van Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs.

Mail dan uw gegevens naar stichting.sbco@gmail.com

Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SBCO voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de Stichting SBCO, gevestigd te Boskoop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van €

Erfstelling

U kunt Stichting SBCO ook als (mede-) erfgenaam opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SBCO geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel' in België.

Comité van aanbeveling



Henk Binnendijk



Filip De Cavel



Koen Celis



Johan Lukasse



Wout van Wijngaarden



Kees van Velzen



SCHOLENGEMEENSCHAP
Scholen met de Bijbel
IPCO · NaPCO VZW

Interesse om te werken op een School met de Bijbel in België?

<https://forms.gle/NxKEuEJtnpmjuP8s7>

Klik op de link, of scan de QR code.

